

Zing een nieuw lied

Powered by Small Stone Media

THUIS

Teks: Margreeth Coffa & Matthijs Bats
Muziek: Reyer van Drongelen, Matthijs Bats & Margreeth Coffa
© 2012 Small Stone Media

*De Heer is jouw huis.
Kom, voel je er thuis
En zit aan zijn voeten
Om Hem te ontmoeten
Een sterke muur
Legt Hij steen voor steen.
Zo bouwt Hij Zijn Vaderhuis
Rondom je heen.*

De deur van Gods Huis
Staat wagenwijd open.
Hij nodigt je uit
Om binnen te lopen.
Zijn warmte verwarmt je
Zijn helder licht straalt
Met open armen
Wordt je binnen gehaald.

Refrein

Kom zit aan Zijn tafel
Geniet van de maaltijd.
De Gastheer kijkt rond
Of er niemand gebrek lijdt.
Hij kent je persoonlijk,
Zijn Zijn dochters en zonen
Je mag in Zijn Huis
Voor altijd blijven wonen

Refrein

Soms ben je verdwaald
En ver weg van huis
De Heer zoekt jou op
En brengt je weer thuis.
Dan hangt Hij de vlag uit
En is het groot feest!
Het lijkt wel alsof je nooit weg bent geweest

Refrein