

Zing een nieuw lied

Powered by Small Stone Media

NU LAAT U MIJ IN VREDE GAAN

Tekst: Harold ten Cate - muziek: Adrian Roest

© 2014 Stichting Sela Music / Smallstonemediasongs.com

Hoe lang nog tot uw vrede komt?
Wanneer vertroost U Israël?
Hoe lang tot uw gezalfde komt
en Davids huis in eer herstelt?
Hoor ons gebed, zie ons verdriet;
onthoud ons uw genade niet.
O Trooster, geef ons hoop en moed
als U ons ongezien ontmoet.

U leidt mij naar uw heiligdom;
ik zie de hoop van Israël.
Uw rijk van recht en vrede komt:
de volken zien en staan versteld.
Gezegend is de vredevorst,
de redder die uw volk verlost.
Gezegend is dit heilig kind,
dat door zijn dood de wereld wint.

Nu laat U mij in vrede gaan,
want U lost uw beloften in.
Ik neem uw redding dankbaar aan,
tot eens de wereld vrede vindt.
Wanneer ik hier mijn ogen sluit,
heet U mij welkom in uw huis.
Ik leef het leven tegemoet,
tot ik U zie en U ontmoet!

*Dit lied staat op de cd 'In het Licht'
Meer informatie www.sela.nl*